



Daarop zei Hij tegen hen: 'Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.'
(Lucas 20:25)

Voorwoord

Een speciale nieuwsbrief, met een bijzonder getuigenis. John heeft het getuigenis de titel meegegeven: 'geven is ontvangen'. Uit het leven gegrepen. De inhoud spreekt voor zichzelf en nodigt uit tot reflectie.

Spreekrooster - December



1 december – Advent 1	Jeanne Bovenberg	Avondmaal + kinderdienst
8 december – Advent 2	Hans van der Meulen	
15 december – Advent 3	Hans van der Meulen	met kinderdienst
22 december – Advent 4	Piet Brinksma	
24 december 19.00 uur	Kerstviering	voor alle leeftijden
29 december	Johan Konings	

KERST - avonddienst – dinsdag 24 december – 19.00 uur

Dit jaar vieren we Kerst weer in een sfeervolle avonddienst.
We zingen kerst- en aanbiddingsliederen.
Er is een kort toneelstuk en een overdenking vanuit de Bijbel.
Een dienst voor het hele gezin. Neem gerust je familie,
vrienden of burens mee. Er zullen, de weken voorafgaand aan Kerst,
uitnodigingskaarten beschikbaar zijn op de welkomst-tafel!



Binnenkort beschikbaar - JEFTA App



Exclusief voor leden van Jefta zullen we binnenkort een community (groep) aanmaken binnen Whats-App. Dat maakt het makkelijk om nieuws en info te delen in een besloten omgeving. Omdat de papieren nieuwsbrief slechts tweemaandelijks verschijnt, is dit soms een te 'langzaam' medium. Vaak druppelt nieuws net na de verschijningsdatum binnen. Ook 'doorlinken' naar info van bijvoorbeeld Rafael Nederland gaat natuurlijk makkelijker digitaal. *Het inrichten van de Jefta-App is een experiment.* Ongetwijfeld gaan we een leercurve doorlopen. Leden van 18 jaar en ouder waarvan we gegevens hebben, worden automatisch toegevoegd. Mocht je er geen prijs op stellen, dan kun je de groep gewoon verlaten (of de uitnodiging niet accepteren).

Mijn/ons verhaal:

Als kind groeide ik op in een liefdevol gezin. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we rijk of arm waren, er was altijd genoeg. Natuurlijk kan ik net als alle andere ‘oudjes’ de verhalen vertellen van *de telefoon bij de burens* en het *badderen in een teiltje in de schuur* en als klap op de vuurpijl *de eerste zwart/wit televisie*. We hadden ook een caravan op camping Hoeven en we gingen ieder jaar op vakantie, vanaf mijn 6^e jaar zelfs op wintersport. Mijn vader heeft me geleerd dat ‘schulden’ hebben niet een goed idee was.

Hoe ouder ik werd hoe meer ik de ‘waarde’ van geld in begon te zien en wat je ermee kon doen. Dat wil niet zeggen dat ik de beste ‘spaarder’ in de wereld was. Sterker nog, het “S” woord is tot op de dag van vandaag in ons gezin een van de minst favoriete woorden. Om Lans Bovenberg zijn woorden te gebruiken, *geld moet rollen* 😊. Als gezin komen er natuurlijk nog andere zaken om de hoek kijken, er moet gepland worden en rekening gehouden met ‘het onverwachte’.

Wij zijn pas op volwassen leeftijd tot geloof gekomen. Ik kan me de dag goed herinneren dat Zoë voor het eerst over ‘tienden geven’ begon te praten. Ik had het principe natuurlijk al lang gehoord, maar zoals altijd was Zoe sneller in haar beslissingen en voor mij duurde het nog een tijdje. Het *in controle* zijn over je financiën en ook over waar het geld dat je weggeeft naar toe gaat vond ik iets waar ik zelf zeggenschap over moest hebben.

Een tijdje later had ik met Frans van der Meulen een gesprekje op de parkeerplaats bij het Graaf Engelbrecht college, het ging over *geven*. Hij wees me erop dat het ook mogelijk is om een schenkingsovereenkomst op te maken, zodat de gehele gift belasting aftrekbaar was. Ik vroeg hem wat dit dan betekende. Hij legde uit dat je in de schenkingsovereenkomst vastlegt wat je jaarlijks geeft. Giften vastgelegd in een schenkingsovereenkomst zijn volledig aftrekbaar, er geldt geen drempelbedrag. Zoals een echte “Bazuin” had ik hier wel oren naar, maar ik vond de minimale termijn van vijf jaar wel eng.

Al snel ontdekte ik dat bij ontslag of ziekte je de overeenkomst kon beëindigen en vond ik het ‘minder spannend’. Let wel, we spreken op dit moment nog steeds over *Zoe’s tienden* en niet die van mij. Uiteindelijk heb ik ook de stap in het ‘ongewisse’ gemaakt. Nu ben ik penningmeester van de gemeente en kan ik jullie ons verhaal vertellen.

Ik/wij zullen de laatsten zijn die zeggen dat het altijd makkelijk is om te geven. En inderdaad, *geven* kan veel verschillende manieren: geld, inzet, tijd, gebed etc. Wat we door de jaren wel ontdekt hebben is dat we op zoveel verschillende manieren gezegend zijn als gezin. Geven leidt inderdaad tot ontvangen. Het is een wonderlijk samenspel en het geeft ook een bevrijdend gevoel, omdat je weet dat je de controle niet altijd hoeft te hebben of voelen. Toen wij het Oekraïense gezin in huis hadden, zijn wij ook door anderen financieel gezegend, zodat wij tot zegen konden zijn.

Het is inderdaad zo dat rekeningen vaak niet betaald kunnen worden met inzet, tijd en gebed. Hier is de economie van de mens nodig. Hier kunnen we niets anders dan ons best doen, zodat we de economie van God kunnen ervaren en ontdekken, individueel en als gemeente.

Het is mooi om te zeggen *dat de vogels zich niet druk maken over hun eten, etc.* Als je werkelijk meemaakt dat jouw zegen tot zegen van een ander leidt en dit ook weer terugkomt, dan ontdek je de ‘economie van God’. Je ontdekt dan ook dat onze ‘aardse economie’ afhankelijk is van die van God en niet andersom. Amen!

John Bazuin

Financiën



Jefta kan bestaan dankzij de giften van leden, vrienden en bezoekers. We nodigen je uit om je giften over te maken naar NL14ABNA 0409952184 t.n.v. Rafael Gemeenschap Jefta. Jefta is door de overheid erkend als ANBI en giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.